

## **HET JONGETJE (Helen Buckley)**

*Er was eens een jongetje.*

*Hij ging naar school.*

*De juf zei: "Vandaag gaan we tekenen".*

*"Leuk", dacht het jongetje.*

*Hij kon van alles tekenen:*

*Leeuwen en tijgers,*

*kippen en koeien,*

*treinen en boten.....*

*Hij pakte zijn kleurpotloden*

*en begon te tekenen.*

*Maar de juf zei: "Wacht!"*

*Je mag nog niet beginnen.*

*We gaan een bloem tekenen."*

*"Leuk", dacht het jongetje.*

*Hij begon mooie bloemen te tekenen.*

*Met paarse en oranje en blauwe potloden.*

*Maar de juf zei: "Wacht!"*

*Ik zal je laten zien hoe je dat moet doen.*

*Ze tekende een rode bloem met een groene steel.*

*Het jongetje keek naar de bloem.*

*Toen keek hij naar z'n eigen bloem.*

*Hij vond zijn eigen bloem mooier.*

*Maar dat zei hij niet.*

*Op de achterkant van zijn papier*

*maakte hij dezelfde bloem als de juf.*

*Een rode met een groene steel.*

*"Vandaag gaan we kleien", zei de juf.*

*"Leuk", dacht het jongetje.*

*Hij kon van alles van klei maken:*

*slangen en sneeuwpoppen,*

*olifanten en muizen,*

*auto's en vrachtwagens.....*

*Hij begon in de klei te knijpen*

*en er mee te kneden*

*Maar de juf zei: "Wacht!"*

*Ik zal je laten zien hoe je moet kleien.*

*Ze maakte een poppetje van klei.*

*Het jongetje keek naar het poppetje van klei.*

*Toen keek het naar zijn eigen poppetjes.*

*Hij vond zijn eigen poppetjes mooier.*

*Maar dat zei hij niet.*

*Hij rolde zijn klei tot een grote bal.*

*En maakte hetzelfde poppetje als de juf.*

*Al heel snel leerde het jongetje te wachten.*

*En op te letten.*

*En dezelfde dingen te maken als de juf.*

*Al heel snel maakte hij geen eigen dingen meer.*

*Het jongetje verhuisde met zijn familie*

*naar een ander huis in een andere stad.*

*Het jongetje ging naar een andere school.*

*De juf zei: "Vandaag gaan we tekenen".*

*"Leuk", dacht het jongetje*

*en hij wachtte tot de juf zou zeggen wat hij moest doen.*

*Maar de juf zei niets.*

*Ze liep door de klas.*

*Bij het jongetje aangekomen zei ze:*

*"Wil je niet tekenen?"*

*"Jawel, maar wat gaan we tekenen?", vroeg het jongetje.*

*"Dat weet ik pas als je iets getekend hebt", zei de juf.*

*"Met welke kleur?", vroeg het jongtje?*

*"Welke je maar wilt", zei de juf.*

*"Als iedereen dezelfde tekening in dezelfde kleuren zou maken,  
hoe kan ik dan weten van wie welke tekening is?"*

*"Dat weet ik niet", zei het jongetje.*

*En hij begon een rode bloem met een groene steel te tekenen.*